

9 Ocak
2024

HAFTALIK GÜNDEM

SIFIRA ULAŞMAK

Zamların ardı arkası kesilmiyor. İstanbul'da belediyeyle bağlı otobüs ve diğer toplu taşıma ücretlerine yüzde 18, servis ve taksi ücretlerine yüzde 28 zam yapıldı. Yüzde 28 zammı az bulan esnafın bir kısmı belediye önünde gösteri yaptı. Belediye binasına taş atıp hasar verdiler.

Memur, memur emeklisi ve diğer emeklilerin kanna göre yapılacak maaş zamları açıklanmıştı. Memur ve memur emeklilerinin "kök aylıklarına" toplu sözleşme farkını da ekleyerek yüzde 49, diğer emeklilere yüzde 37.57 zam yapılacak olması tartışmalara yol açtı. Bağkur ve SSK emeklileri artıştaki adaletsizlik yüzünden tepkili. Üstelik kök aylıklar dışında en az maaş alan memur ve emeklilere yapılacak seyyanen zam da belirsizliğini koruyor. Erdoğan'ın bu konularda adım atması için bir halk baskısı var. AKP yönetimi şimdilik kızgın tavaya su damlatmak örneği, anca seçimlere kadar etkisi ayarlanmış maaş artışları yapmaya karar vermiş görünüyor.

Memur kök maaşlarındaki artış oranı belli olduktan sonra kamu işçileri de maaşlarının arttırılması için harekete geçmeye başladı. Kamu işçileri sendikaları maaş artışlarında geri kaldıklarını belirterek eylem yapmaya başladılar. Türk Harb-İş Sendikası İstanbul Şubesi, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. 10 Ocak tarihinde Anka-

ra'ya ulaştılar. Harb-İş, başta büyük askerî tersaneler olmak üzere askerî iş yerlerinde, üretim tesislerinde çalışan işçilerin sendikası. Dünyanın her yerinde olduğu gibi askerî iş yerlerindeki işçilerin sendikalarının harekete geçmesi önemli bir olaydır. Savaş sanayiinin işçileri harekete geçiyor yani. İşçiler "Ordumuza, göz bebeğimize silah yetiştiriyoruz. Ama aldığımız ücretler bu seviyelerde" diye ne kadar yoksullaştıklarını anlatıyorlar.

AKP ekonomi politikalarının acı sonuçlarından bir tanesi de TCMB rezervlerinde görülüyor. MB rezervleri en kötü durumda eksi 57 milyar dolara kadar düşmüştü. Aralık ayında brüt rezervlerde, yani borç aldıkları nakit parada önemli bir artış sağlamışlardı. Ocak ayında açıklanan resmî bilgilere göre ise net rezervlerde de iyileşme yaşanmış. Net rezervimiz eksi 37 milyar dolar olmuş. Kendi içinde büyük başarı ya da atılım gibi görülebilir belki ama bütün başarı borcu azaltmaktan ibaret. Elimizde bir kuruş kendi paramız yok yani. Hepsi borç. Amerikan bankaları Türkiye raporlarında MB rezervlerinin 2024 yılında sifıra ulaşabileceğini söylüyor. Evet yanlış okumadınız iyimser bir tahminle MB kasası sifıra ulaşabilir.

Hazinenin sifıra ulaşmasının da bir bedeli var elbette. Bunu da belli ki sifıra yaklaştırdıkları işçi ve emekçi halkın sırtına yıkacaklar.

ANAYASAYA SAYGI MİTİNGİ

CHP çok uzun bir aradan sonra Ankara'da miting yapacak. Anayasa Mahkemesinin Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararlarının da uygulanmaması üzerine Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi, 14 Ocak 2024 tarihinde Ankara'da "Anayasaya Saygı" mitingi düzenleme kararı verdi. Miting Anayasayı ve laikliği savunmak ve istibdada karşı koymak bakımından çok önemli. Geç de olsa ulusal demokratik güçlerin istibdada karşı harekete geçmesi için ortak bir zemin yaratılmış oluyor.

YEREL SEÇİMLER

AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum'u aday gösterdi. İlk izlenim olarak hiçbir albenisi olmayan biri olduğu söylenebilir. Birçok konuda açıkları da var. Hakkında bir sürü yolsuzluk iddiaları var. Ayrıca deprem öncesinde çıkarılan ve çok eleştirilen imar affının da mimarı. Basına insanların aklıyla alay eden, "Ne imar affı arkadaşlar biz imar barışı yapıyoruz" diye açıklamaları olmuştur.

AKP'nin Kurum'u aday göstermesi üzerine tartışmalar oldu. "Daha etkili bir aday bulunamaz mıydı?" diye soruluyor. Ama burada AKP'nin genel olarak pırlantisını yitiren bir parti olduğu unutuluyor. Ne vaat edecek? Pahalılığın sebebi kendileri. İstanbul'u son beş yılı merkezi iktidar eliyle olmak üzere çeyrek asrı aşkın süreyle zaten yönetiyor. 25 yıllık toplam icraatını CHP'nin 5 yıllık icraatı ile yarıştırmaktan öte yapabileceği bir şey yok.

Tabii burada esas olan muhalefetin seçimler konusunda nasıl bir yol izleyeceğinde. AKP bütün şartlar aleyhine gözüксе de muhalefet partilerinin hataları yüzünden çok kere seçim başarıları kazanmış bir parti.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, SİP TKP'sinden Kadıköy Belediye Başkanlığına aday olacağını duyurdu. Maçoğlu esasen SİP üyesi değil. Sosyalist Meclisler Federasyonu SMF üyesi. Tunceli Ovacık'tan aday olurken sadece parti listesinde olmakla sınırlı bir işbirliği yaparak SİP aday olmuştu. Ovacık'ta koopa-

ratif hareketine dayanarak önemli başarılar elde etti, örnek bir belediyecilik ortaya koyarak Türkiye halkının genel sempatisini kazandı. Sonrasında Tunceli Belediye Başkanı oldu. Bıraktığı Ovacık Belediye başkanlığını ise SMF adayı değil CHP adayı kazandı. Tunceli'de Ovacık'takine benzer bir hava estiremediği yönünde gözlemler var.

Maçoğlu SMF iç düzenlemesindeki iki dönem seçilme sınırına takıldı. O yüzden artık büyükşehir belediyelerinden aday olabileceği söyleniyordu. SİP değil, başka bir partiden aday olacağını da açıklamıştı. Ama resmî açıklamaya göre SİP Kadıköy adayı oldu. Sosyalist örgütlerin bir kısmının desteğini alması da bekleniyor., "Niye Kadıköy seçildi? Kadıköy'de rakibi kim, CHP mi AKP mi? Niye örneğin Sultanbeyli gibi doğrudan AKP ile mücadele edilebilecek bir yer değil de Kadıköy? DEM Parti nasıl bakacak? Kadıköy'de oyları bölsek de CHP zaten kazanır, sosyalistler rahat oy verir diye mi düşünüyorlar?" gibi bir sürü soru yanıt bekliyor. Büyük bir demagoji ile de seçime girebilir, "CHP karmaşa içinde, zaten sağa açılıyor, biz hem solcu hem komünist olarak belediyeyi alacağız" diye bir söylem kullanabilirler. Fakat burada da esas olarak CHP'yi hedef almak gibi bir tuhafılık var. AKP'nin, CHP oyları bölünsün diye önümüzdeki dönem Maçoğlu'nu parlatma yoluna gitmesi de beklenebilir. Tüm bu düşünce ve açıklamalarla birlikte Maçoğlu'nun adaylığı ve bunu nasıl formüle edeceği konusunu takip etmek gerekiyor.

FATİH İMAMINA SALDIRI

Fatih Camii imamına bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı yapan aşırı dinci, tarikatçı biri. Vakit namazında "Müslümanlar uyanın. Kahrolsun İsrail" diye slogan atınca dışarı çıkarılmış. Aynı günün akşamı "görüşmeye geldim" diyerek imamı ve onu korumaya çalışan birini bıçaklamış. Tahmin edilebileceği gibi imam dinci çevrelerde Galip Hoca olarak tanınmış biri. Erdoğan, Murat Kurum'un telefonu üzerinden yaptığı görüşmede geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

MONTRÖ DAYATMASI

İngiltere Ukrayna'ya iki mayın temizleme gemisi hibe etti." Gemilerin Türkiye'den, boğazlardan geçmesi Montrö Anlaşmasına uygundur" diye açıklamalar yaptılar. Hatta Türkiye'nin geçişe izin verdiği yönünde haberler de çıktı. Haberlerde konu F16 pazarlıklarına da bağlandı. Ama Türkiye yaptığı resmî açıklamalar ile bunu yalanladı ve geçişe izin vermedi. İngiltere ve Amerikan basını Türkiye'nin Montrö'yü yanlış yorumladığını, bunu kasıtlı yaptığını söyleyen haber ve yorumlarla bir propaganda kampanyası başlattı. "Türkiye Rusya yanlısı tavır alıyor. Montrö'nün gereği bu değildir" tezini savunuyorlar. Oysa sözleşme o kadar net ki. Savaşan taraflara hiçbir silah ve savaş gemisi sevkiyatı yapılamaz.

İngiltere'nin hamlesi tartışılırken Bulgaristan'ın başkanlığında Romanya ve Türkiye'nin de içinde olduğu Karadeniz'deki üç NATO üyesi, Karadeniz'i mayınlardan temizlemek için bir girişim başlattı. Anlaşma 10 Ocak Perşembe günü imzalanacaktı. Fakat bu arada Bulgaristan demiş ki, "Üçümüz yetmeyiz, başka ülkeleri de davet edelim. Bu ülkeler İngiltere ve Amerika olsun." Nasıl, çok uyanıklar değil mi? Türkiye'nin ne yapacağı belli değil daha. Takip etmek gerekiyor.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu 18 Kasım 2023 tarihinde, Amerikancıları yerinden zıplatacak şekilde "Karadeniz'e herhangi bir ülkenin veya NATO'nun girmesini istemiyoruz. Güvenliği Karadeniz ülkeleri olarak sağlarız" demişti. Amerika ve İngiltere, Türkiye'yi kendince çizdiği tarafsızlık çizgisinden çıkarmak üzere bastırıyor. Ortak mayın görevinde de Türkiye'yi tuzağa düşürme gayreti görülüyor. Bu bağlamda ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Ankara ziyareti de dikkat çekici.

Daha önce 6 Kasım 2023'te Türkiye ziyareti gerçekleştiren Blinken, Dışişleri Bakanı Fidan tarafından soğuk karşılanmış, Erdoğan ise Blinken'i kabul etmemişti. Orta Doğu turuna çıkan ve ilk durak olarak 6 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'ye gelen Blinken bu sefer Erdoğan tarafından da kabul edildi. Bir buçuk saat süren görüşmede MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Basına görüşmeyle ilgili bilgi verilmedi. İsveç konusu, Montrö dayatmaları, F16'lar konusu gündeme gelmiş olabilir. ABD Dışişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bu kadar uzun bir görüşme yapılması büyük pazarlıklar yapıldığının işareti olabilir.

DEMİRTAŞ SAVUNMASI

Demirtaş mahkemede savunma aşamasına geldi. 9 gün süren savunma Gazete Duvar'da bir sunuş metni eşliğinde tam metin olarak yer alıyor. Fakat metin okunduğunda belli yerlerde, belki ayrıntı belki başka nedenlerle, atlamalar yapılmış. Ama en tama yakın metin burada yer alıyor.

Savunmadan dikkat çeken yerlere yakından bakmak gerekir. Demirtaş savunmasında "Halkım ne istiyor? Halkım ana vatanında yaşamak ve karnını doyumak istiyor. Bin yıl önce (1071 Malazgirt) Türkler de geldi... Bu devlet bizim ana vatanımızı zorla işgal etti." Bu tezi Yuval Harari'nin geri ve gerici olan kitabı Sapiens'ten esinlendiği belli olan, "İnsanlar önceleri hayvanlar gibi ortalıkta çiftleşirdi... Sonra insan zekâsı gelişti... Medeniyet ve erdem gelişti... Sizin ve benim mensup olduğumuz devlet, bizim ana vatanımızı zorla işgal etmiş. Erdemlilik anlaşmasını bozan devlettir..." gibi tamamen beylik, sığ laflar ile sözüm ona destekliyor. Zaten halklar arasındaki sorunları güncel alandan bin yıllık tarihsel tartışmalara çekmek uçsuz bucaksız ve sonuçsuz bir tartışmadır. Birileri 1071'i Türklerin işgali olarak anlatırken başkaları Türklerin ve Kürtlerin işbirliği ile Hristiyan Doğu Roma'ya karşı yapılan "gaza" der... Diğeri de buralar zaten Roma'nın toprağıydı hepiniz gidin biz gelelim der... Buradan sadece halkları birbirine düşmanlaştıracak bir retorik çıkar.

Devam ediyor Demirtaş: "Ülkemin ana vatanını çalmışsın. Ne yapsın bu kadar baskı altında...". Sonrasında Kürt dili ve kültürü üzerindeki baskılardan söz ediyor. Bu sorunların çözülebileceğinden bahsediyor ama diğeri yandan Türklerle yönelik ayrıştırmacı bir dil kullanmayı da sürdürüyor. Tarihe bakıldığında Türklerin ve Kürtlerin barış içinde yan yana yaşadıkları, aynı tarafta savaşa katıldıkları sayısız örnekler varken, uzlaşma ve barış dili kullanmak için hiç olmazsa bunlara atıf yapması beklenirken çatışmacı bir dil kullanıyor.

Savunmanın mantık örgüsünde çelişik birçok yer var. Bir yerde insanlar karnını doyumak için sürekli savaşmak zorunda da kalmıştır, bu sonsuz bir döngüdür, evet yanlış okumadınız sonsuz bir döngüdür derken, başka yerde faşistleri sürekli savaş istemekle suçluyor. Tabii bir açıdan da Türklerin bölgeyi fethetmesini eleştiriyor. Başka yerde faşizmi, savaşı ve ırkçılığı savunmayı düşünce özgürlüğü sayamayız diyor ama diğeri yandan Hilafeti ve şeriatı savunmak suç değildir, düşünce özgürlüğü içinde ele alınmalıdır diyor. Tabii burada siyasal dincilere, tarikatlara bolca mavi boncuk dağıtma gayretleri göz yaşıyor. Kendi fikirlerini de düşünce özgürlüğü bağlamında ele almak gerektiğini bu tezlere dayandırıyor.

Gericilere mavi boncuk dağıtırken tabii ki sosyalistleri eleştiriyor. Burada sosyalistleri HDP/DEM Parti ile işbirliği yapanlar ve yapmayanlar olarak iki kampa ayırıp yapmayanları eleştiriyor. "Sosyalistler kendilerini halka, Türk halkına bir türlü beğendiremiyor. Çünkü İslam medeniyeti konusunda tamamıyla

cahiller. Biz İslam medeniyetindeyiz... İslam medeniyetinin ne kadar büyük olduğunu unutuyor Kemalistler ve sosyalistler... Burada Hikmet Kıvılcımlı'yı tenzih ederim. O anlamıştı İslam medeniyetinin önemini. Ama sosyalistler habersiz... Cumhuriyet İslam medeniyetini zorla değiştirmeye çalıştığı için baştan yanlış davrandı." Bunları söylerken Demirtaş kendini de sosyalist olarak tanımlıyor.

İslam savunmasını yaparken cumhuriyet ve laiklik savunması hiç yapılmıyor. "Hz. Muhammed döneminin en büyük sosyalistlerinden biridir... Ben kendimi Şeyh Sait'in torunu sayıyorum..." diyor.

Yine tanıdık bir tema olarak Filistin konusunda açıklamalar da var. " Hamas da teröristtir ama Filistin halkı masumdur. İsrail'i yönetenler de teröristtir ama İsrail halkı masumdur..."

"1071'den itibaren Kürt sorununu yaşayan Kürtler ne yapsaydı?" diyerek konuyu Irak ve Suriye'ye getirip kaçamak bir yolla, "Irak'ta, Suriye'de ne yapacaklar? İlk fırsatta devletlerini kuracaklar..." Tabii burada niye Kürt sorununun miladı olarak 1071 sayılıyor belli değil. Ondan önce bağımsız bir Kürt devleti mi vardı da 1071'de bu mu son buldu sorusu yanıt bekliyor. Yine tarihin derinliklerine uzanan sonuçsuz, düşmanlaştırmacı bir dil. "Rojava batı demektir. Rojava'da Kürtlerin orada Amerika ile ilişki kurmasından çok memnun değilim. Ama oradaki halk tercihini öyle kullanıyor. Ne yapabiliriz? Ne diyebiliriz?" diye işbirlikçiliği meşrulaştırıyor. Gazete Duvar'da yer almasa da çeşitli kaynaklarda, "Rojava, Amerika'dan silah alıyor diyorsunuz. Amerika değil de siz silah verseydiniz o zaman. IŞİD'e karşı savaşıyor bu halk..." diye başka bir meşrulaştırma girişimi var. Amerika'nın kolu olan IŞİD'e karşı Amerikan silahlarıyla mücadele etmenin çelişkisi ortada duruyor.

Felsefe sosyolojisi yapmaya çalıştığı yerlerde de tamamen bayağı ve geri bir bakış açısıyla Türkleri ve Kürtleri karşılaştırıyor. Kürtlerin uzun bir süre aşağılandığını, baskı gördüğünü belirtir, "Bu Türklerin tanrısı devlettir zaten" diyor. Bu yetmiyor, "Türklerin Allah'ı da devlettir zaten" diye ekliyor. Bu karşılaştırmalarla nasıl bir barış ortamı yaratmak istiyor anlaşılır gibi değil. Çünkü devamında "Demokratik özerklik bir terör projesi değildir. Birlikte yaşama projesidir. Biz İstanbul'dan da vazgeçmeyiz. Tekirdağ'dan, Edirne'den de vazgeçmeyiz. Ama bunun için eşitlik lazım" diyor. "Bizi hep bir kenara itmek istiyorlar. Bunu kabul etmeyeceğiz. Türkiye partisi olacağız. Türkiye'yi on yıl yönetsek Türkiye halkı ne kadar güzel işler yapacağımızı görecektir" de diyor.

Özet olarak iç tutarlılığı olmayan, felsefe ve siyaset yönüyle son derece zayıf bir metin çıkmış ortaya. Marksizmin temel bakış açılarından bihaber olduğu hâlde kendisini sosyalist olarak tanımlamak, ama bu tanımın gerektirdiği temel ilkeleri yok saymak, eğip bükmek, etrafından dolanmak sığ ve tutarsız bir siyasi tutuma yol açmış.

İSRAİL PROVOKASYONLARI

3 Ocak'ta Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde düzenlenen bombalı ihtihar saldırılarını IŞİD üstlendi. Saldırıda ilk anda 103 kişinin öldüğü açıklanmıştı ama sonra sayılar değişti. En son resmî açıklamalara göre 95 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Saldırı nedeniyle İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyareti de ertelenmişti.

IŞİD terör örgütünü takip eden birçok uzman IŞİD'in eylemi üstlenmesini inandırıcı bulmuyor. İsrail'in yaptığı eylemin bir süre sonra IŞİD tarafından talimatla üstlenildiği düşünülüyor. Kanıt olarak şunlar ileri sürülüyor. İlk olarak IŞİD yaptığı eylemi anında üstlenir, birkaç gün beklemes. İkinci olarak saldırıyı gerçekleştiren iki intihar bombacısının resimlerini gizlemişler. Normalde IŞİD gizlemez, onları verir hatta önceden çektikleri videoları da yayınlamışlar. Bildirinin dilinde farklılık var. Hiçbir bildiriye olmayan bir giriş varmış. Buradan yola çıkarak bildirinin ve eylemin İsrail'in işi olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor. IŞİD'in Amerika ve İsrail ile bağı bir kere daha çok açık şekilde ortaya çıkmış oluyor.

İsrail, 2 Ocak'ta Lübnan'da Hamas'ın Batı Şeria'dan sorumlu siyasi yöneticisi Aruri ve iki yardımcısını füze saldırısıyla öldürmüştü. Aynı zamanda Lübnan/Beyrut sorumlusu da olan Aruri daha önce çok uzun süre Türkiye'de de kalmış. AKP İsrail ile barışma döneminde birçok Hamas yöneticisiyle birlikte Aruri'yi de Türkiye'den çıkarmış.

İsrail yine 25 Aralık tarihinde Suriye'deki İran milis güçlerinin komutanı Tuğgeneral Razi Musavi'yi füze saldırısıyla öldürmüştü.

Bütün bunlar yaşanırken 4 Ocak'ta Amerika, Irak'taki Haşdi Şabi Kuvvetleri komutanlarından Ebu Takva es-Saidi'yi öldürdü. Irak Başbakanı Sudani yaptığı açıklamada Haşdi Şabi'nin herhangi bir örgüt olmadığını, Irak'ın resmî kuvveti olduğunu, saldırının egemenlik haklarının ihlali olarak görüldüğünü açıkladı.

Art arda yapılan Suriye, Lübnan ve İran saldırıları çok net İsrail'in işi. İsrail bu saldırılarda Amerikan devletinin neocon kanadıyla işbirliği yapıyor. Neoconlar ve İsrail savaşı yayma, Irak ve Suriye'nin Amerikan darbesiyle ağır yara almasında olduğu gibi İran'a da güçlü bir saldırı yapılması gerektiğini savunuyorlar. Ama Amerikan egemenleri son derece ikircimli. Çünkü Amerikan egemenleri Irak'ın işgalinin ABD'yi son derece geriye düşürdüğü ve bu sırada Rusya ve Çin'in çok hızlı geliştiği, dolayısıyla Orta Doğudan çekilerek Çin ve Rusya'nın doğrudan kuşatılması için Pasifik'e yığınak yapılması gerektiği fikrine hem kendilerini hem kamuoylarını inandırmışlardı.

Her yerlerinden kan damlayan İsrail ve Amerikan yöneticilerinin bir bölümü, "Haydi İran'a da saldıralım" diye naralar atıyor. İsrail kendi gücü yetmediği için abisini kavga etmeye çağıran küçük zorba gibi provokasyon üstüne provokasyon yapıyor. ABD'de Trump dönemi eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton devreye giriyor "İran'a girmenin tam vaktidir" diye açıklamalar yapıyor. Bolton aşırı fikirleri ve icraatları nedeniyle Trump tarafından görevden alınmıştı.

FİLİSTİN

İsrail bombardımana devam ediyor. 9 Ocak tarihinde özellikle Gazze'nin orta kesimini ağır şekilde bombalayıp bölgedeki halkı Refah Sınır Kapısına sürmeye çalıştı. Hâlâ hiçbir temel hedefine ulaşamadı. Hiçbir rehineyi kurtaramadı, hiçbir Hamas yetkilisini ele geçiremedi. Öte yandan Güvenlik Konseyinde ateşkes kararı bile alınmıyor, hiçbir devlet Filistin'in doğrudan yardımına koşmıyor. İsrail, Filistin Direnişinin durdurabildiği kadar durdurulabiliyor.

İsrail'de iç kavga sertleşti. Kabine toplantısı sırasında Genelkurmay Başkanı ile dinci partilerden birinin bakanı arasında yumruk yumruğa, küfürlerin havada uçtuğu kavga yaşanmış. Netanyahu ortamı zor sakinleştirebilmiş.

İsraili siyasetçilerin artık fantezi boyutlarına varan Filistinlileri toptan başka ülkelere gönderme arayışları sürüyor. Filistinli ailelere para verelim, alacak ülkelere de para verelim, bu deritten anca kurtuluruz diye olmadık konuları ciddi ciddi tartışıyorlar. Afrika ülkelerine, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine Filistinlileri alması için teklifte bulunmuşlar. Filistin halkı tırnağını toprağına geçirmiş direniyor.

BELGOROD ATEŞ ALTINDA

Ukrayna ordusu Belgorod'a art arda saldırılar düzenliyor. Her saldırıda yaklaşık 30 binanın vurulduğu bilgileri geliyor. İlk defa bu hafta Belgorod yöneticileri halka şehri terk etmek isterlerse kamu kaynaklarıyla geçici barınma olanakları yaratılacağını duyurdu. Rusya bu saldırılar karşısında misilleme yapıyor.

TAYVAN'DA SEÇİMLER YAKLAŞIYOR

Tayvan'da meclis ve başkanlık seçimleri 13 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Şu an Tayvan'ı yönetenler Çin ile ilişkileri reddeden, Tayvan'ın bağımsızlığını ilan etmeyi düşünen, Amerika'ya en yakın olan çizgi. Muhalefette ise iki büyük parti var. Bu partilerden biri biraz daha ileri gibi görünüyor. İki parti de Çin ile ilişki kurmaktan yana. Çin açıklamaları ve resmî beyanlarla Tayvan halkını Çin ile birlikte davranmaya çağırıyor.

BANGLADEŞ SEÇİMLERİ

Bangladeş seçimlerini Avami (Halk) Birliđi lideri Şeyh Hasina büyük farkla kazandı. Ama ana muhalefet partisi olan Bangladeş Milliyetçi Partisi ve siyasal İslamcı partiler seçimi boykot ettiler. Milliyetçi parti daha önce darbeler sırasında iktidar olan, darbeleri destekleyen parti. Etkili olan boykot nedeniyle küçük muhalefet partilerine giden az miktarda oy dışında bütün oylar oran olarak Avami Birliđine kaymış oldu.

Avami Birliđi Bangladeş ölçülerine göre daha ilerici görünüyor. Siyasal İslâmcılar aynı zamanda Bangladeş Kurucu Cumhurbaşkanı olan Mucibur Rahman'ın kızı olan Hasina hakkında ölüm fetvası vermişlerdi. Muhalefetin boykotunun toplumsal etkisi ne yönde olacak takip etmek gerekiyor.

FRANSA'DA BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne istifa etti. Borne emeklilik yaşını uzatan ve kitlesel gösterilere neden olan yasa dahil önemli yasaları meclisten zorla geçirdiđi için çok yıpranmıştı. Macron ise "Hükûmeti de değiştireceğiz, yeni bir başlangıç yapacağız, Fransız halkına söz veriyorum" diye açıklamalar yapmıştı. Yeni başbakan hemen 9 Ocak tarihinde atandı. Fransa tarihinin en genç ve ilk lgbt başbakanı oldu. Göreve gelir gelmez ilk demeci "Rusya ne olursa olsun her zaman Avrupa'nın tarihî komşusu olarak kalacaktır. Rusya ile de bir şekilde ilişki kurmamız gerekir" oldu. Fransa'nın genel çizgisini ifade etse de başbakanın ilk demecinin bu yönde olması dikkat çekici. Gerçekte nasıl sonuçları olacağını göreceğiz. Gerek toplumsal ve ekonomik hayatta gerekse dış politikada köklü değişiklikler beklenmiyor.