

16 Nisan  
2024

# HAFTALIK GÜNDEM

## KAMU KAYNAKLARI NEREYE GİDİYOR?

Merkez Bankası 2023 yılı bilançosunu açıkladı. Zarar 818,2 milyar lira. Hazinesinin zararı da 200 milyar lira. 2023 yılında toplam kamu zararı 1 trilyon liraya dayanmış durumda. Dolar kurunu 30,7 lira kabul edersek kamu zararı yaklaşık 30,7 milyar dolar yapıyor. Merkez Bankası 2022'de ise 72 milyar lira kâr etmişti. Genelde de kâr ediyordu. Merkez Bankası bilançosunda zararın nedeni Kur Korumalı Mevduat olarak açık şekilde gösteriliyor. Hazinesinin zararı da öyle.

Bu, emekliye memura çok görülen kaynakların, köylüye esnafa küçük ve orta ölçekli üreticiye verilmeyen desteklerin, bankaya para yatırabilen bir azınlığa aktarılması anlamına geliyor. Kur Korumalı Mevduattan bankalara para yatırabilecek durumda olan ve artık bir avuç kalmış olan orta gelirlilerin ya da beyaz yakalı çalışanların, hatta üç beş kurusunu bankada değerlendirmeye çalışan yoksullaşmaya başlayan kesimlerin de yararlanması bu gerçeği değiştirmiyor. Neresinden bakarsak bakalım halkın çok azınlık bir kesimini oluşturan bu mevduat sahiplerinin toplamı, KKM'den aslan payını alan büyük sermayenin yanında deveye kulak kalıyor.

Ne kadar zalim bir sistemde yaşadığımız bu verilerle ortadayken; halkı derin bir yoksulluğa iten, bir lokma ekmeğe muhtaç duruma düşüren, emekliyi yok olma sınırına iten iktidar sahiplerinin bayram tatilinde günlerini gün ettikleri, zevküsefa içinde oldukları paylaşımlar yapması büyük öfkeyle karşılandı. Bunlardan eskiden Sabah'ta ve TRT'de çalışmış gazeteci, yandaşlığı İzmir AKP milletvekilliğiyle ödüllendirilmiş Şebnem Bursalı'nın Monako'da yediği istakozun resmini paylaşması partisinin içinde de tartışmalara neden oldu. Aynı şekilde seçim kampanyası sırasında yüksek kiralari soran vatandaşa, "yavaş ol" diye çıkışan AKP Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz'in Maldivler tatili de gündem oldu.

Halkın bu adaletsizliğe, bu kölelik koşullarına daha fazla dayanacak durumu yok. Yerel seçimlerde kitlesel olarak parti değiştiren halkın, sorunlarına köklü bir çözüm aradığı ortada. Halkın bu arayışının örgütlü, bilinçli bir tepkiye dönüşmesi için görev ulusal demokratik güçlere düşüyor.

## SEÇİM SONUÇLARI TARTIŞILYOR

Yerel seçimlerde alınan sonuçlar ve etkileri iç politikada hâlâ ana gündemi oluşturuyor. Kamuoyuna sızdırılan bilgilere göre, AKP harıl harıl seçimde uğradığı yenilginin nedenlerini araştırıyormuş. "Halkımız bize niye destek vermedi?" diye anlamak için anketler yaptırıyorlarmış.

Erdoğan'ın seçim sonrası stratejisini hâlâ tam olarak oturamadığı anlaşılıyor. Erdoğan bu aşamada sözüm ona ulusal çıkarları savunan, uluslararası alanda dünya işlerini yönetebilen lider pozları takınmaya çalışıyor. Irak, Rusya, Amerika ile yürüteceği pazarlıklardan sonra stratejisini tam olarak belirleyecektir.

YSK takvimine göre seçim sonuçlarına olağanüstü itiraz süreci 14 Nisan'da sona erdi. CHP, Hatay Büyükşehir ve İskenderun seçimlerinin tam kanunsuzluk gerekçesi ile tekrarlanması için başvurdu. CHP, kısıtlı seçmenlerin oy kullanması, öldüğü bilinen seçmenler adına oy kullanılması, kolluk güçleri amirlerinin sandık başkanlığı yapması, ilçe seçim kurullarında seçimlerde aday olan kişilerin görevlendirilmesi hatta bazı kişilerin kendi mazbatalarını imzalamış olması gibi gerekçelerle başvurdu.

İyi Parti Ordu Büyükşehir Belediye seçimlerinin, Yeniden Refah Partisi de Siverek ilçe Belediye seçimlerinin tam kanunsuzluk nedeniyle tekrarlanması için itiraz etti.

Bahçeli seçim sonuçlarını değerlendirirken, Türkiye geneli belediye meclisi seçimlerinde MHP'nin aldığı oylara dayanarak "yüzde 16,5 oy aldık, bizim oy kaybettiğimizi söyleyenler utanmazdır" dedi. Fakat bu oyların içinde Cumhur İttifakı nedeniyle MHP'ye oy veren seçmenler var. Yerel seçimlerde, eskiden olduğu gibi büyükşehir belediye meclisi için oy kullanılmıyor oluşu hangi partinin ne kadar oy aldığını anlamada kısıtlar yaratıyor. Bahçeli bu sis perdesini kullanarak sonuçları işine geldiği gibi yorumlamaya çalışıyor.

Bahçeli, Özgür Özel'e de yüklendi. "Yerel iktidar olduk diyor Özgür efendi. Bu öyle değildir. İktidar Türkiye'de tektir. Yerel iktidar falan yoktur" dedi. Seçim yenilgisini halkın ekonomik sorunlarına duyarsız kalmaya, milyonlarca emeklinin sorunları çözememeye bağladı. "Milli irade tecelli etmemiştir çünkü milyonlarca kişi sandığa gitmemiştir" diyerek seçim sonuçlarının tartışmalı olduğunu vurguladı. Geçen hafta da, "Bu devlet sandıkta kurulmadı. Sandıkla da sana vermezler" diyerek yüksek perdeden tehdit etmişti. Bahçeli kendini devleti kuranların ve koruyanların temsilcisi olarak gösteriyor ama bu çok tartışmalı bir durum. Ayrıca devlet içinde, egemenler içinde bölünmeler ve tercihlerin kalıcı olacağına da garantisi yok.

Bahçeli, ortağı AKP ile birlikte seçimlerde uğradığı yenilgiyi, gerçeği eğip bükerek gizlemeye çalışıyor. MHP ve AKP'nin belli yerlerde farklı adayları desteklediği için daha fazla belediye kaybettiklerini de söylüyor.

## İYİ PARTİ KONGREYE GİDECEK Mİ?

Ağır bir yenilgiye uğrayan İyi Partide ise hareketlilik devam ediyor. Akşener, seçim yenilgisi yüzünden geçici olarak geri çekilse de bir şekilde partinin başında kalmaya çalışıyor. Akşener'in kongre kararını erteleme yetkisi var. Ama bu yetkiyi kullanırsa iyice prestij kaybedeceği için kararı Genel İdare Kurulundan çıkarma yolunu denemek isteyebilir. Bu şekilde parti başkanı olma avantajıyla olağan genel kurula girmeyi isteyebilir. Fakat bu formül parti içinde kabul görecektir gibi durmuyor.

Akşener'in, partinin başında kalmak için ikinci yol olarak adaylardan Musavat Dervişoğlu'nu "Abi formülüyle" desteklemeye karar verdiği anlaşılıyor. Dervişoğlu da, olağan genel kurula kadar partiyi güvenle götürebileceğini, Akşener'in desteğinden onur duyacağını söylüyor. Olağan kongrede aday olmak isteyenlerin önlerini açacağı sözü veriyor. Fakat olağan genel kurulda aday olmayacağı sözünü vermediği için parti içi gruplardan henüz net bir destek alamıyor. Dervişoğlu bu formülle partinin başına geçtikten sonra gerçekten emanetçi başkan olarak kalır mı kalmaz mı o da ayrı bir belirsizlik. Bu gibi işler kâğıt üstünde hesaplandığı gibi gitmeyebilir.

Bahçeli de İyi Partinin iç işleyişine müdahale etmeyi sürdürüyor. "Meral Hanımefendi partisinin başında kalmalı, aday olanlar çekilmelidir. Herkes onun etrafında kenetlenmelidir" dedi. Bahçeli bir yandan Akşener'in anayasa değişikliği tartışmaları başta olmak üzere birçok konuda kullanışlı bir noktaya geldiğini gördüğü için destek açıklaması yapıyor ama diğer yandan ülkücü hareketten kopan çevrelere "Ben hâlâ sizin ilişkileriniz üzerinde belirleyiciyim" mesajı veriyor.

## ERDOĞAN ZİYARETLERİ

Seçim sonrasındaki stratejisini oturtmaya çalışan Erdoğan üst üste dış ziyaretler, görüşmeler planlıyor. 22 Nisanda Irak'a gidiyor. Hemen dönüşte 9 Mayıs'ta Biden'in daveti üzerine Amerika'ya gidecek. Yapılabilirse araya bir de Putin ile görüşme sıkıştırmayı istiyor. Diğer yandan İran ile İsrail çatışmasında İran ile Amerika arasındaki diplomatik ilişkilerin yürüdüğü kanallardan birinin Türkiye olması da, Erdoğan'ın "Ben dünya işlerini de yöneten bir liderim" pozlarını destekliyor. Erdoğan, Irak'ta askerî operasyonlar başlatmayı da hedefliyor. Fakat iç politikada halka verecek bir şeyinin olmaması, ağır bir yoksullaştırma programını dayatması elini zayıflatıyor. Ayrıca ticari kısıtlamalara rağmen Türkiye'den İsrail'e hâlâ çimento sevkiyatının sürdüğü ortaya çıktı.

## TELEFERİK KAZASI

Antalya'da çok büyük bir felaketten kurtulduğumuz bir teleferik kazası oldu. Ne yazık ki bir vatandaşımız öldü. Yedisi ağır olmak üzere 10 yaralı var. 174 kişi 23 saat süren kurtarma operasyonu ile indirilebildi. Ülke olarak felaket çok büyük sayıda can kayıplarına neden olmadan önlenmediği için derin bir nefes aldık. Ama kaybımız var. Acımız var.

Teleferik işletmesi, Anet adlı belediye şirketine bağlı. Genel müdür eski AKP'li. Sonrasında CHP üyesi olmuş ve Kepez Belediye başkanı olmuş. Bu, ikinci dönemi. Kazadan sonra tutuklandı. Özgür Özel de bunun haksızlık olduğunu, "Soma'da ve İliç'te gerekeni yapmadınız burada tutukluyorsunuz. Ayrıca denetim için belediye de şirket de gerekenleri yapmış, merkezi idare işini savaştırmış" diye açıklama yaptı.

Bu olayda da AKP'nin çifte standart uyguladığı aklımızda olsun. Ama, AKP'den CHP'ye geçmiş belediye başkanı, belediye şirketini aynı sistemle yönetmeye devam etmiş. Taşeronlaştırma ve kapitalist neoliberal mantıkla iş yapmaya devam etmişler. Görev bilincinden uzak, anomi özelliklerini sürdüren bir anlayış sürdürülmüş. Bunu da görmemiz gerekir.

İşletme, AKP döneminde kurulmuş ve belediye CHP'ye geçmiş. Denetleme bakım işleri de bakanlığın onayladığı şirket tarafından yapılmaya devam etmiş. Denetleme konusunda yerel yönetim de merkezi yönetim de topu birbirine atıyor. AKP, büyük bir fırsat olarak konunun üstüne gidiyor. Kötü niyetli bir propaganda da olabilir, gözaltına alınan sorumlulardan biri bayrama yetişmesi için denetim işlerinin hızlandırıldığını, ağır bakımda 159 işlemin yapılması gerekirken sadece 19 işlemin yapıldığını söylemiş ifadesinde.

## ANAYASA TARTIŞMALARI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş anayasa tartışması başlattı. "1921 Anayasasına dönebiliriz, meclis bunu yapabilir" dedi. Bahçeli de anayasa tartışmalarına değindi. "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksaklıkları giderilerek bu anayasa ile devam edilmeli" dedi.

1921 Anayasası, Kurtuluş Savaşı koşullarında geçici olarak hazırlanan bir anayasa. O kadar ki yargı sistemi gibi ana konular dahil olmak üzere devletin teşkilat yapısı bile yok içinde. Egemenlik kayıtsız şartın halkındır ilkesi var ama cumhuriyet tanımlanmamış. Bu yönüyle Osmanlı'da geçerli olan Kanun-i Esasi'den devrimci bir yönle ayrılıyor. Ama kabul edildiği tarihte laiklik tanımı ve uygulamaları yok. Başkent yok. Saltanat ve halifelik ile ilgili hiçbir düzenleme yok. Kadın hakları yok. 1921 Anayasası, DEM Partinin desteğini almak için mahalli idarelere özerklik tanıyor diye köpürtülerek federasyona açılmış gibi gösteriliyor. Hâlbuki yerel yönetimlerin özerkliği ilkesi günümüz anayasasında da var. Belediyelerin işlevi bu tanım üzerinden geliyor. Yine aynı bakışla ulusun tanımı ve Türk ifadesi de yok. AKP, anayasa tartışmalarında 1921 Anayasasının kabul edildiği ilk hâlini referans alıp, bu anayasa dayanarak yapılan devrimleri gölgede bırakmaya, ne kadar gerici ne kadar iş birlikçi varsa etrafında toparlayacak bir söylem geliştirmeye çalışıyor. Oysa saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, cumhuriyetin ilan edilmesi, laikliğin benimsenmesi, başkent Ankara olması gibi devrimci atılımlar 1921 Anayasasına dayanarak gerçekleştirilmiş. 1924 Anayasasında ise Cumhuriyetin kazanımları adım adım geliştirilerek medeni kanunla yurttaşlık hakları ve yasalar önünde kadın erkek eşitliği getirilmiş, şer'i ceza kanunu kaldırılmış, tekke ve zaviyeler kapatılmış, devletin dini İslâmdır ifadesi anayasadan çıkarılmış, 1930'da yerel yönetimlerde, 1933 yılında genel seçimlerde kadınlara seçme ve seçilme hakları tanınmış, 5 Şubat 1937'de laiklik anayasaya işlenmiş.

İstibdat yönetimi bu devrimleri tersine çevirme hayalini pazarlıyor ama bunu yapabilecek gücü gerçekte yok. İktidarını dayandırdığı MHP ve ordu üst yönetimi bu yöndeki bir değişikliğe destek olmayacağını belli ediyor. Türkiye halkı da kazanımlarına sonuna kadar sahip çıkacaktır. Şimdilik bu tartışma seçim sonuçlarından dikkatleri çekmek dışında bir anlam ifade etmiyor.

## İRAN MİSİLLEMESİ

İran'ın, Şam'daki büyükelçiliğinin bünyesindeki konsolosluk binası 1 Nisan 2024 tarihinde İsrail tarafından füze saldırısıyla vurulmuş, aralarında iki generalinin de olduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Uluslararası Viyana Anlaşmasına göre elçilikler o devletin egemenlik alanı sayıldığı için elçiliklere yapılan saldırılar o ülkeye yapılmış sayılır ve savaş nedenidir. İran, elçiliğinin saldırıya uğraması üzerine Birleşmiş Milletler'e başvurmuş ve İsrail'in kınanmasını istemişti. Ne Birleşmiş Milletler ne de emperyalist ülkeler İsrail'i kınamaya yanaşmadı. Bunun üzerine İran, Birleşmiş Milletler Anlaşmasından doğan nefsi müdafaa hakkını kullanarak misilleme yapacağını ilan etti.

13 Nisan gecesi, İsrail'e yüzlerce siha ve onlarca füze ile saldırdı. Saldırıdan 72 saat önce Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya'yı, saldırının yalnızca askerî hedeflere yapılacağı, misillemenin ölçülü olacağı ve Amerika'nın karışmaması gerektiği konusunda bilgilendirdi.

İsrail'de iki askerî üssün hedef alındığı ve ABD ile İsrail'in tüm engelleme çabalarına rağmen üslerin hasar aldığı görülüyor. Amerika füze ve dron saldırısının yüzde 87 oranında engellendiğini ve engellenmenin çoğunu kendisinin yaptığını açıkladı. Amerika, Irak ve Ürdün'deki askerî üs ve varlıklarını bu ülkelerin yetkililerinden izin almadan İran misillemesine karşı kullandı. İsrail ise saldırının yüzde 99 oranında durdurulduğunu ancak hafif hasarlar oluştuğunu ilan etti. İran, saldırının hedeflerine ulaştığını, planladıkları üzere iki askerî üssün vurulduğunu, bir üste çok sayıda uçak ve füzenin hasar aldığını, diğer bir üste ise 44 Mossad subayının öldürüldüğünü duyurdu.

### Arka plan

İran'ın misillemesi, Amerikan egemenlerinin bir kliğinin ve İsrail'in İran'ı savaşa çekme, bölgesel savaş yaratıp Amerika'yı yoğun askerî güçle Orta Doğu'da kalıcı olarak yerleştirme stratejisi ile provokasyonlar yapıldığı bir ortamda gerçekleşti. İsrail ve Amerika, İranlı komutanları hedef aldıkları provokasyonlarını adım adım yükseltti. Bu saldırılara misilleme olarak İran Kuzey Irak'ta bulunan Mossad üssünü, İdlip'teki şeriatçı teröristleri ve nükleer bir güç olan Pakistan'da Be-

lucistan bölgesinde kendisini hedef alan terörist gruplara ait olduğunu söylediği hedefleri vurmuştu. İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğini vurması bu savaş kışkırtmalarının son hamlesi olmuştu.

İran bu arka planda, hakkını hukukunu savunmakta kararlı olduğunu, emperyalizme ve İsrail işgaline direnen gruplara destek vereceğini gösteren ama İsrail ile bölgesel çapta savaş başlatmaktan uzak duracak bir karşılık vermiş oldu.

## Mesajlar ve anlamlar

İran tarihte ilk defa, direniş grupları aracılığıyla değil doğrudan kendi topraklarından İsrail'i vurmuş oldu. İsrail, uzun bir aradan sonra, 1991 yılında 1. Körfez Savaşında Irak'ın İsrail'e etkisi sınırlı kalan füze saldırısının ardından başka bir devlet tarafından vurulmuş oldu. Bu, aynı zamanda, Arap olmayan bir devletin İsrail'e ilk hücumu.

İşgal altındaki Filistin halkının çektiği tarifsiz acılar ve Kudüs'ün İsrail işgalinden kurtulması özlemi nedeniyle Müslüman halklar için İsrail'e saldırabilmek de önemli bir prestij demek. İran'ın bu yanıyla İsrail'e saldırabilecek bir güç olarak devreye girmesi önemli bir moral üstünlük sağlayacaktır.

İran bu misillemeyle Irak, Suriye ve Pakistan'a yaptığı saldırılarla verdiği "İsrail'i vurabilirim" mesajını, "İsrail'i vurdum" düzeyine yükseltti. Bu aynı zamanda Amerika ve İsrail gibi nükleer güçlere saldırmaktan çekinmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmesi anlamına geliyor. Daha önce de söylediğimiz gibi, dolaylı yoldan artık nükleer bir güç olduğu yönünde güçlü mesajlar veriyor. Artık Amerika ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarında iki kez düşünecek.

İran, elindeki teknolojileri kullandığını, hipersonik füzeler de ateşlediğini duyurdu. Birçok gözlemci İran'ın elindeki olanakların yüzde birini ancak kullandığını, en gelişmiş sistemlerini henüz kullanmadığını da söylüyor. Sonuç ne olursa olsun İran bu hücumunda İsrail'in vurulabileceğini; Demir Kubbenin, Davut Sapanının, Amerikan Fransız ve İngiliz desteğinin İsrail'i tamamen koruyamayacağını kanıtladı. İsrail hava savunma sisteminin daha uzun ve yoğun bir saldırıda cephane açısından bile yetersiz kalacağı anlaşıldı.

İran'ın misillemesi her ne kadar tarihî bir öneme ve başarıya sahipse de, yalnızca kendisine yönelik saldırıya karşı misilleme düzeyinde kaldı. Filistin Direnişi ile kapsamlı dayanışma düzeyine yükselen bir hücum başlatmadı.

Amerika ve İsrail'in Filistin'deki soykırımını durdurmak için, İsrail'in komşusu devletler başta olmak üzere soykırıma suç ortağı olmak istemeyen bütün ülkelerle İsrail'i askerî olarak durdurmanın yollarının aranmasına, planlarının yapılmasına gerek var.

## Tepkiler

İsrail'in aylardır yürüttüğü soykırıma gıcını çıkarmayan Batılı ülkeler, İran'ı kınamak için birbirleriyle yarıştı. Afrika, Güney Amerika ve Asya ülkelerinin çoğu ise tarafları itidalli olmaya çağırın açıklamalar yaptı. İran'ı kınamadı. AKP, saldırı öncesinde diplomatik haberleşme ve arabulucu rolü nedeniyle zaten hücumdan haberdardı. İlk başta uzun süre sessiz kaldılar. Ama sonuçta onlar da tarafları itidale çağırdılar. Rusya ve Çin de itidalli olunması yönünde açıklama yaptı. Çin, İran'ın BM hukukuna göre misilleme yaptığını söylemesini not ediyoruz, diyerek İran'ın savaş istemeyen tutumunu vurgulamış oldu.

İsrail "Elçilik saldırısına karşılık bu kadar çok sayıda siha ve füze saldırısı yapılması orantısız oldu, buna yanıt vereceğiz" diye açıklama yaptı. İran ise "En ufak bir saldırıya bile saniyeler içinde yanıt veririz" dedi. Amerika, İsrail'i karşılık vermemesi konusunda uyardığını duyurdu. Tabii burada savaşı ve soykırımı Amerika'nın yürüttüğünü unutmamak gerekir. Kamuoyuna verdikleri mesajlar bir tarafa, kritik aşamada asıl karar Amerika tarafından veriliyor.

Trump, "Ben görevde olsaydım kimse İsrail'e saldıramazdı, Biden bizi rezil ediyor" diye açıklama yaptı. 7 Ekim ayaklanması için de benzer şeyler söylemişti. Trump, Orta Doğu politikasında esas olarak İran'ı hedef tahtasına koyan bir çizgiyi temsil ediyor.

Türkiye'de aydın, yorumcu, gazeteci, siyaset sınıfının İran misillemesine verdiği

tepkiler ibretlik. Dinci ya da laik görünümlü Amerikancılardan bu kadar yaygınlaşmış olması düşündürücü. Özellikle İslamcılardan, mezhepçi ve kıskanç bir bakışla da harmanlanan "Tiyatro bu gerçek saldırı değil, İran danışıklı dövüş yapıyor" gibi söylemleri çok yaygındı. Bahçeli de bu koroya katılarak misillemeyi iki ülkenin oynadığı tiyatro olarak niteledi ve AKP'nin bile gerisine düştü. Tabii burada derin bir kıskançlık da var. İslamcılardan açısından İsrail'e saldırmak rüştünü ispatlamak sayılır. Öyle "van münit" deyip her türlü ticari ve diplomatik ilişkiyi sürdürmeye benzemez. Bu kıskançlık içinde "İran Gazze'nin koruyucusu olmaz!" diye bağırap duruyorlar.

Türkçü, laik, Batıcı, Atatürkçü görünen yorumcuların, İran zayıflarsa Türkiye'ye alan açılır, Irak ve Suriye'nin Kuzeyi ve İran Azerbaycan'ı bizim olur gibi açtavuk misali deli saçması tezleri de uçuştur havada. Aralarında, PKK'yı başımıza İran bela etti, diyenler bile çıktı. Bu akıllı evvelere göre Amerika ve İsrail bölgede iş yapacak ama pastayı Türkiye'ye verecek! Aynı hayaller Irak'ta Amerikan işgaline destek verirken de, Suriye'de emperyalist saldırıya destek verirken de devrediydi. Sonuçlarını hep birlikte yaşadık.

En öngörüsüz tepkilerden biri de Sinan Oğan'dan geldi. İran misillemesi üzerine İsrail'in güçlü bir karşılık vereceğini bekleyen Oğan "Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da olağanüstü hâl ilan edilsin. Göç dalgasına karşı sınırda önlemler alınsın, asker kaydırılsın" dedi.

## Olasılıklar

İsrail bir aşamada İran misillemesine karşılık verebilir. Bunu yapabilecek gücü de var. İran'ın hava savunmasını ve vereceği karşılığı test edecek sınırlı bir operasyonu deneyebilir.

İran yönetiminin kendisine yönelen saldırılara yanıt verme iradesini ortaya koyması, başta Orta Doğu halkları olmak üzere dünya halkları açısından yeni olanaklar ve görevler yaratacaktır.

### IRAK BAŞBAKANI AMERİKA'DA

Irak Başbakanı Sudani, Beyaz Saray'da Biden ile görüştü. Biden "İsrail'in güvenliği bizim için birinci plandadır ama bölgedeki bütün ülkelerin güvenliğini sağlamak için de çalışıyoruz, hepsine de saygı gösteriyoruz" dedi. Sudani ise, bazı konularda Amerika ile aramızda derin farklar olabilir ama biz ortak bir gelecek kurmak istiyoruz, dedi.

Sudani Irak'ta, İran yanlısı grupların temsilcisi olarak başbakanlığı aldı ama Amerikancılar ile koalisyon yapmak zorunda. Amerika ile de dengeyi tutturmaya çalışıyor. İş çok zor.

İran, Irak'ın Amerika tarafından işgaline dolaylı destek vermişti. Saddam Hüseyin sonrasındaki ilk hükûmetten itibaren Irak yönetiminde etkin oldu. Ama şimdi dengeler değişiyor. Geçmişte Irak işgali bağlamında kötü bir iş yapan İran, şu an bütün insanlık için, emperyalizme direnen halklar için hayırlı bir iş yapıyor.

### UKRAYNA'DAKİ FRANSIZLAR

Macron Ukrayna'ya 2 bin 100 kişilik özel harekât ya da lejyoner birliği göndereceğini açıklamıştı. Rusya ise Ukrayna'da zaten varlar, yeniden gönderirlerse onları da hedef alacağız, dedi. Daha önce gönderilen Fransız lejyoner birliğinin ağır kayıplar verdiği yönünde haberler sızmıştı.

Bahçeli ise grup konuşmasında, Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermesi ateşe benzin dökmek gibidir, Ukrayna ve Rusya İstanbul'da el sıkışsınlar, dedi.