

12 ARALIK
2023

HAFTALIK GÜNDEM

İŞÇİ SINIFI HAREKETE GEÇİYOR

Şanlıurfa'da çok uzun zaman sonra grev yapıldı. Özak Tekstilde çalışan 700 işçi, fabrikada örgütlü Hak-İş'e bağlı Öziplik-İş sendikasının çok kötü bir toplu sözleşme imzalaması sonrasında direnişe geçti. İşçiler Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası BİRTEK-SEN'e geçmişler ve patron tarafından ciddi baskıyla karşılanmışlardı. İşçiler hakları için iki haftayı aşkın süredir direnişler ve jandarmanın çok sert müdahalesine rağmen eylemlerini sürdürüyorlar. BİRTEK-SEN, EMEP çevresinin etkili olduğu bir sendika. Greve çıkan işçilerin ve sendika temsilcilerinin konuşmaları mace-racılıktan uzak, akli başında bir çizgi izlediklerini gösteriyor.

Türkiye emekçileri son birkaç yıldır kış mevsiminin getirdiği ağır koşullarda, zam beklentilerinin arttığı Aralık Ocak dönemlerinde, örgütsüz kesimleri de kapsayacak şekilde, ücretlerini yükseltebilmek, haklarını almak için harekete geçiyor. Özak işçilerinin grevinin bu bağlama oturmasını umuyoruz.

İşçilerin bir gözü de 11 Aralıkta başlayan asgari ücret görüşmelerinde. Ama artışın ne kadar olacağı belli değil. En son kararı muhtemelen Erdoğan açıklayacaktır. Asgari ücret bir yandan genel ücrete dönüştüğü için çok geniş emekçi kesimlerini ilgilendiriyor, diğer yandan asgari ücretin biraz üstünde "komşu ücret" düzeyinde maaş alan emekçileri de doğrudan ilgilendiriyor. Bunun dışında işçi sınıfının bütününün göstergesi ücreti olması nedeniyle, küçük ve orta ölçekli işletmeleri de esas maliyet kalemlerinden birisini oluşturmasıyla ilgilendiriyor.

SÜPER FAKİRLERİN ÜLKESİNDEKİ SÜPER ZENGİNLER

Ekonomist dergisi Türkiye'nin en zengin 100 kişinin listesini yayınladı. Türkiye'de ilk sıralarda Koç, Sabancı, Eczacıbaşı, Ülker var.

Erdoğan ve ailesi ilk sıralarda yok ama bu paraları olmadığı anlamına gelmiyor. Sağ partilerde, paralel kasanın çözümüne ona "dava uğruna kullanılmak üzere" başkana verilmesi yaygındır. Kamuoyu genel olarak başkanların ölümünün ardından, Erbakan ve Türkeş örneğinde olduğu gibi, miras kavgalarına konu olan mal varlıkları üzerinden yürüyen tartışma ile durumun farkına varır.

ÜRETİM DURUYOR

TÜİK Ekim 2023 ayı Sana-yi Üretim Endeksini açıkladı. Yıllık bazda bakıldığında sanayi üretimi yüzde 1,1 oranında artmış görünüyor. Ama önceki aya göre binde dördlük azalış var. Eğilim olarak ise Temmuz 2023'ten bu yana her ay çok küçük miktarlarda da olsa düşüşte. Temmuzda binde dört, Ağustosta binde sekiz, Eylülde binde birlik azalış var. Ekimdeki binde dördlük azalış ile eğilim güçlenmiş oluyor. Yıllık bazda bakıldığında ise artış ancak yüzde 1,1 düzeyinde.

Ekonomik durum pek toparlanacağına benzemiyor. Faiz arttırımıyla ekonomiyi döndürmek çok kolay değil. Sana-yide de duraklama var. Ekonominin durmaya başladığını söyleyebiliriz, bu da emekçiler için afet anlamına geliyor. Böyle devam ederse işsizlik artar, esnaf ile küçük ve orta boy işletmeler zorlanmaya başlar, ardından iflaslar kapıya dayanır.

LAİKLİK MİTINGİ YAPILDI

10 Aralık 2023 Pazar günü Alevi örgütlerinin çağrısıyla Kadıköy'de "Laik Eğitim, Eşit Yurttaşlık, Demokratik Türkiye" mitingi gerçekleştirildi. Siyasi açıdan Alevi örgütlerinin harekete geçmesi laikliğe sahip çıkanlar açısından önemli ve iyi bir gelişme.

Mitingin değerlendirmesine geçerse ilk olarak katılımın düşük olması dikkat çekiciydi. Daha çok sol, sosyalist, ilerici partilerin üye ve taraftarları vardı.

Mitingin çağrıcı kurumları düşünülürken, Alevi dini ritüellerinin ve söylemlerinin belirli şekilde kullanılması anlaşılabilir. Ama laikliği savunan bir mitingde, bunun genel katılımcıları rahatsız etmeyecek düzeyde tutulması gerekirdi.

Başka bir konu da mitingde Alevi kurumlarının değil, başkanlarının tanıtımının ön planda tutulması. Bu ilerici, demokratik kültür açısından olumsuz bir örnekti.

Filistin Direnişi ile ilgili yapılan konuşmalar maalesef Avrupa hükümetlerinin ortak görüşünü yansıtmak düzeyinde kaldı. Hamas karşıtı bir söylem kullandılar. "Hamas'ın zulmü ve siyonizmin saldırıları arasında sıkışan Filistin halkı, Hamas ve İsrail arasındaki savaş, Filistin'de yürütülen kirli savaş" gibi ifadeler en belirgin örneklerdi. Bu bakış açısı Filistin'deki sol, sosyalist, ilerici, devrimci direniş grupları da dahil bütün direniş gruplarının ortak mücadele ettiğini görmüyor. 1948'den bu yana süren İsrail zulmünü bir kenara atarak 7 Ekim gününe odaklanıyor. Hamas ile İsrail'i eşitleyerek emperyalizm ve siyonizmin saldırılarına alan açıyor. Ama bütün bunlarla birlikte İsrail'i durdurun vurgusu da yapıldı. Benzer bir durum Suriye konusunda da geçerli. Kürsüden yapılan konuşmalarda Suriye'nin cihatçı terör grupları tarafından saldırıya uğradığı söylenirken, diğer yandan bu gruplarla eş zamanlı hatta belirli bir kısmıyla uzun süre koordinasyon içinde olan YPG/SDG güçlerinin kontrolündeki bölgeye askerî operasyonlar yapan ülkeler için "Rojava'da katliam yapanlar Gazze'deki katliamı durduramaz" gibi ifadeler kullanıldı. Bu söylem de Suriye halkının cihatçı ve bölücü terör örgütlerine ve onların arkasındaki asıl güç olan Amerika'ya karşı anavatan savaşı verdikleri gerçeğini görmezden geliyor.

Bu söylemler için doğrudan Alevi kurumlarına eleştiri yöneltmek haksızlık olacaktır. Solun, sosyalistlerin ve ilericilerin içine düştüğü kafa karışıklığı, antiemperyalist mücadele konusunda doğru hattı savunanların güçsüzlüğü bu ortalamaya sebep oluyor. İlerici demokratik yurtsever kesimlerdeki bu bilinç ortalaması bütün ulusal demokratik güçler için iç sızlatıcı. Değişmesi için çabalamalıyız. Filistin halkı yalnızca kendisi için değil, bütün bölge halklarının bağımsızlığı için de direniyor. Suriye halkı ve ordusu cihatçı ve ayrılıkçı terör çeteleri ile Amerikan ordusuna karşı direniyor. Ve tıpkı bizim İstiklâl Savaşımızda olduğu gibi ağır bedeller ödeyerek adım adım siyasi hedeflerine ulaşıyor.

FİLİSTİN TUTUMU VE ZAAFLAR

İlerici yurtsever çevrelerde Erdoğan ve AKP karşıtlığının Filistin direnişine bakış konusunda karmaşa yarattığı gözlemleniyor. Bu kesimlerdeki bakış açısına göre Hamas, AKP'ye yakın ve cihatçı bir yapıya sahip o yüzden desteklenemez. Oysa meseleye emperyalizme karşı ulusal kurtuluş mücadelelerine bakılması gereken bir yerden bakmak gerekiyor. Dünya gericiiliğinin merkezi, finansörü, en büyük destekçisi Amerika ve siyonizm merkeze alınmalı. Ülkemizi de tehdit eden, ülkemizdeki gericiiliğin de hamisi olan emperyalizme karşı mücadele temel alınmalı.

Benzer zaaf lar İslâmi basın ve çevresinde de görülüyor. Oradaki temel kaygı da CHP'nin güçlenmesini önlemek. Koskoca bir halk direnişini bu kadar sığ ve günlük çıkarlar ekseninde değerlendirmenin içsızlaticı tezleri ortalarda dolaşılıyor.

İslami basında İsrail'e karşı sert tutum almamız diyen bir damar var. Bunu Saadet de körüklüyor, Yeniden Refah da. Ama AKP'nin öyle bir niyeti yok. Diplomasi ve siyasette Filistin'e büyük destek vermelerine karşın İsrail ile ticaretten vazgeçmek, diplomatik ilişkileri kesmek gibi bir tutum yok. AKP'nin, İsrail'e ticari bir yaptırımda bulunursak ekonomik olarak çökeriz söylemi var. Örneğin Furkan Bölükbaşı "İsrail'le ticari ilişkileri kesersek tüm dünyadan ambargo yeriz, ekonomimiz çok kötü olur ve CHP iktidara gelir, onlar gelirse de Hamas için terör örgütü diyen Özgür Özel gider İsrail ile el sıkışır ve Gazze bir müttefik daha kaybeder" şeklinde bir yazı yazdı. Ama bu temeli olmayan, gerçeklerle bağdaşmayan bir söylem.

Benzer durum AKP'nin politikalarında da görülüyor. Erdoğan Filistin meselesini yerel seçimlerde oy getirecek bir tartışma olarak kullanmayı hedefliyor.

SPORDA ŞİDDET

Talan, şiddet ve kayırmacılık üzerine örülü AKP politikaları sonucu hakem Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rize Spor maçı bitiminde, futbol sahasında, kameraların önünde eski AKP milletvekili ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve adamları tarafından darp edildi. Şiddet olayına yönelen tepkiler, AKP karşıtlığı ile birleşme eğilimi gösterince Erdoğan doğrudan müdahale ederek Koca'nın partiden uzaklaştırılmasını ve yargılanmasını sağladı.

KAYIRMACILIK

İstanbul Fatih'te çarptığı motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan'ın rüşvetle kaçırıldığı iddialarına yönelik büyük tepki oluştu. Futbolda şiddet tartışmalarıyla birleşince AKP'ye yakın kişilerin ya da AKP'nin iyi ilişki kurmaya çalıştığı kesimlerin kollandığına yönelik algı oluştu. Yaklaşan yerel seçimleri dikkate alan AKP yönetiminin, görüntüyü kurtaracak adımlar attığı görülüyor.

ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN AMA AMERİKA'YLA DEĞİL

Erdoğan klasik seçim maratonuna çıkmış görünüyor. Bir yandan seçimden sonra kat kat geri almak üzere emekçi halka kesenin ağzını açmaya çalışıyor, diğer yandan sözüm ona "Ulusal önder, emperyalistlere kafa tutan dünya lideri" pozları takınıyor. Örneğin kendisi Amerika Başkanı Biden ile bir poz olsun fotoğraf karesi verebilmek için aylarca uğraşmıyor ya da İsrail ile tüm diplomatik, askerî, ticari ilişkileri tam gaz sürdürmüyor gibi ne diyor?

5 Aralık İnsan Hakları Günü için yaptığı toplantıda "Adil bir dünya mümkün. Ama Amerika'yla değil. Çünkü Amerika, her açıdan İsrail'in yanında duruyor. Mali olarak, askerî olarak, politik olarak, diplomatik olarak. Böyle bir durumda adil bir dünya olamaz Amerika'yla. Ama adil bir dünya mümkün" dedi. Ama tabii madalyonun öbür yüzündekilere de bakmak lazım. Filistin konusu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sorulduğunda açık sözlülükle cevap vererek "Türkiye her zaman Filistin halkının yanında olmuştur ve İsrail ile ticareti de sürdürmüştür. Bu da Filistin'e olan desteğimizi etkilemez" şeklinde konuştu.

EGE'DE BARIŞ

Erdoğan Yunanistan ile sorunları çözmek için yıllar sonra ilk kez Yunanistan'a gitti. "Ege'de barış olsun, bu sorunları çözebiliriz" şeklinde açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın bu hareketinin sebebi Amerika ve Almanya'dan gelen isteği karşılamaktı. Çünkü Amerika'yla ilişkilerini düzeltmek istiyor. Esas olarak ise AKP yönetimi üzerinde Almanya'nın yönlendirmesi olduğu görülüyor. Almanya borç arayan, Eurofighter savaş uçakları almak isteyen AKP yönetiminden tavizler koparmak istiyor.

Genel olarak Yunanistan ile gerginliğin düşürülmesi çabası olumludur. İki ülke arasındaki sorunların diplomatik yollarla, karşılıklı müzakereler esası ile çözülmeye çalışılması, iki ülke ekonomisinin üzerindeki silahlanma baskısını düşürmesi bakımından faydalıdır. Bu konularda barışçı yollara yönelmek tek başına taviz vermek anlamına gelmez. Ama Erdoğan yönetiminin taviz vermek konusundaki kötü sicili tedirginlik yaratıyor. Bunu rahatlatmak için ise 10 Yunanistan adasına kapıda vize uygulamasının tekrar başlatılması müjde olarak sunuluyor.

İki ülke arasındaki bahar havası Yunanistan açısından da olumlu, çünkü silahlanma yarışı Yunanistan ekonomisi üzerinde büyük baskı yaratıyordu. Fransa'ya sipariş verdikleri Rafael savaş uçakları alımını ertelemek zorunda kalmışlardı. Aynı şey yeni savaş gemisi siparişlerinde de yaşandı. Bu adımlar ekonomik ve siyasi açıdan Yunanistan'ı da rahatlatmıştı. Benzer şekilde Türkiye de, birçok uzmana göre yersiz olan, acilen yeni savaş uçağı almalıyız baskısından kurtulabilir.

AKP'NİN MAVİ BONCUKLARI

Yeniden Refah'ın başkanı Fatih Erbakan ve Erdoğan görüştü. Fatih Erbakan, AKP'yi özellikle ekonomi konularında eleştiriyordu. "Emeklileri, çalışanları, halkı mahvediyorlar. Faizcilere, rantçılara para ödüyorlar" diye açıklamalar yapıyordu. Mecliste bütçeye de hayır oyu vermişlerdi. Yeniden Refah 81 ilde aday çıkaracaklarını söylemişti. Erdoğan'ın seçimi kazanması için Yeniden Refah kritik bir öneme sahip. Görüşme sonrası özel bir açıklama yapmadılar.

Erdoğan, İyi Partinin CHP ile işbirliği yapmamasının kesinleşmesinin ardından kendi cephesinde birliği pekiştirerek avantajlı bir konuma gelmek için uğraşüyor. MHP ile birliğini korudu. Hüda Par da işbirliğine katılacağını açıkladı.

Meclis'te, HEDEP yeni adıyla DEM Parti eş başkanı Tuncer Bakırhan meclis konuşmasına, selamlama bölümünde Kürtçe konuşarak başladı. Sonra Türkçe devam etti. Bunun üzerine meclis başkanı Numan Kurtulmuş "Biliyorsunuz resm dilimiz Türkçedir, o yüzden şu ana kadar söylediklerinizin Türkçe çevirisini de istiyoruz" dedi. Bakırhan çevirip tekrar söyledi. Bahçeli bu durumu eleştirdi, ikisine de çattı. "Meclis Başkanı'nın 'Türkçe'ye tercüme edin' cümlesi, AYM kadar yanlış bir tavır olmuştur. Türkçe tercümesini istemek ne demek? Türkçe konuşun, demesi lazımdı" dedi. Dil üzerinden başlayan tartışma aslında AKP ve DEM arasında seçim işbirliğine yönelik birbirini tartma adımları gibi görünüyor.

Diyarbakır'da yeni açılan bulvara belediye kayyumu tarafından Şeyh Said adının verilmesi tartışma yarattı. Sol sosyalist hareket içinde kayyumun yaptığını eleştiren yazılar çıktı. Karşı olarak savunanlar da çıktı.

Tartışma sağ partiler arasında da yürüyor. Hüda Par Şeyh Sait adının verilmesini destekledi, "Bu iyi bir adımdır. Sadece bulvara verilmesi yetmez, kurumlara da, üniversitelere de bu adın verilmesi lazım. O Kürt halkının manevi önderlerinden biridir" diye açıklama yaptı. İYİ Parti İstanbul milletvekili, Diyarbakırlı Mehmet Salim Ensarioğlu "Manevi önderdir, Şeyh Said nasıl eleştirilebilir?" diye açıklama yaptı. İyi Parti Ensarioğlu'nu disipline verdi. DEM Parti de bulvara Şeyh Said adının verilmesini destekledi.

AKP'nin yönetimindeki kayyumun bu şekilde davranması da AKP'nin DEM Partiye mavi boncuk verdiği şeklinde yorumlanıyor.

Yargıtay başsavcılığı HEDEP ismi HADEP adını çağrıştırdığı için kabul etmeyince onlar da adını DEM Parti olarak değiştirdi. İsim konusunda çok haklı olmalarına rağmen Yargıtayın dayatmasına uymaları da ilginç bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

YEREL SEÇİMLER VE MUHALEFET

İmamoğlu ve İnce iki defa görüştü. Son görüşmede İnce, "Partim İstanbul kritik olduğu için İmamoğlu'na kesin destek verecek" dedi. Yakın zamanda Özgür Özel ile de görüşecekmiş ama işi İmamoğlu ile kotarmış oldu. Bu farkın bir anlamı var mı göreceğiz.

İyi Parti kadroları ve tabanında yerel seçimlerde CHP'nin desteklenmemesine karşı huzursuzluklar devam ediyor.

KENYA

Kenya 2024'te 60. bağımsızlık yılını kutlayacak. Bu kutlama çerçevesinde tüm dünya vatandaşları için vizenin geçici olarak kaldırıldığı duyuruldu. İsteyen herkes kimlikleriyle Kenya'yı ziyaret edebilir deniliyor. Dünyanın herkesin olduğu çağrışımı yapan güzel bir gelişme.

Kenya genel siyasi tutum olarak Batı devletleri ile uyumlu bir hat izleyen, sağ partilerin yönettiği bir ülke. Turistik olarak gelişmiş bir yer. Vizenin kaldırılmasının aynı zamanda turizmi geliştirici etkisinin olması da bekleniyor.

RUSYA

Rusya devlet başkanlığı seçimi 14 Martta yapılacak ve Putin adaylığını açıkladı. Putin "Aday olmak konusunda emin değilim, aklım gitti geldi, ama sonra aday olmamın gerektiğine karar verdim" dedi. Rusya'da devlet başkanlığı görev süresi 6 yıla çıkarılmıştı. Putin seçildiğinde görev süresi 2030'da dolacak.

Putin'in açıklamasının ardından seçim kampanyası da başlamış oldu. Tüm Batılı kaynaklar "Navalny kayboldu, hapisane listesinde gözüküyor" diye haber yaptılar. "Putin'in en korktuğu aday" diyerek seçimlere gölge düşürmeye çalışacaklar. Navalny, Batılı ülkelerde doğrudan kurduğu ticari ve siyasi bağlantıları nedeniyle suçlanmış ve hapse atılmıştı. Hakkındaki davalar nedeniyle seçimlere girememişti. Bu yüzden Putin tarafından tehlike olarak görüldüğü ve engellendiği savı işleniyor. Oysa Navalny'nin halk desteğinden yoksun olduğu Ocak 2021 yılında yaptığı çağrı ile başlayan protesto gösterilerinin çok etkili kalmasıyla somut olarak ortaya çıkmıştı.

POLONYA'DA HÜKÛMET DEĞİŞTİ

Polonya'da sekiz yıldır iktidarda olan Başbakan Mateusz Morawiecki güven oyu alamadı. Eski Başbakan Donald Tusk yeniden başbakan oldu. Cumhurbaşkanı Morawiecki ile aynı partiden olan Donald Tusk, bir dönem AB Konsey Başkanlığı da yapmıştı. Şu anki hükümet gibi tamamen AB'den yana, Batıcı bir çizgisi var. Şu anki hükümete göre bütçe ve göçmenler konusunda daha bağımsızlıkçı bir söylemi var. Ukrayna konusunda farklı bir tutuma girerler mi belli değil. Bu sonucun Polonya egemenleri arasında bir bölünmeye yol açıp açmadığını izlemek lazım.

FİLİSTİN DİRENİŞİ ZORBALARI YALNIZLAŞTIRDI

BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin'de derhâl ateşkes ilan edilmesini ele aldığı 8 Aralık 2023 toplantısında, ateşkese karşı çıkan Amerika yalnız kaldı. En sadık müttefiki İngiltere bile çekimserliğe kayarken Konseyin diğer 13 üyesi ateşkes tasarısını destekledi. Amerika'nın vetosuyla tasarı reddedilmiş sayılsa da Amerika bir kez daha dünya halklarının ve dünya devletlerinin büyük çoğunluğunun iradesini ayaklar altında çiğneyen zorba devlet olarak damgalanmış oldu ve Amerika Filistin konusunda yalnızlaştı.

Geçen günlerde İngiltere'de çok büyük gösteriler oldu, o yüzden İngiltere de tavır değiştirmek zorunda kaldı. Fransa ve Almanya'da da çok büyük gösteriler oldu. Sadece göçmenler değil, Avrupalılar da eylemlere katılıyor. Avrupa'da bir canlanma var. Ayrıntılı bilgi için:

<https://tkp.org/tr/icerik/yalnizlasan-iki-zorba-6217>

Amerika Filistin Direnişi karşısında siyasi olarak kaybediyor. İsrail katliama devam ediyor, her gün 50 ila 300 kişi arasında insanı öldürüyor ama siyasi olarak o da kaybediyor. İsrail ve sahadaki müttefiki Amerika ve emperyalistler askerî olarak da kaybediyor. Hamas ve diğer direniş gruplarının koordineli gerilla taktikleri İsrail ordusunun ağır kayıplar vermesine yol açıyor. Hamas, İsrail'e "Anlaşma yapmazsan hiçbir rehineyi elimizden alamayacaksın" dedi.

Amerika bu kadar tecrit olmuşken bile İsrail'e desteğini sürdürüyor. Emperyalist vahşet en görmek istemeyenlerin bile gözüne girecek kadar apaçık ortaya çıkıyor.

Dünya halkları her defasında daha kitlesel düzeylerde eylemler yapıyor. Bu aşamada Türkiye'de ulusal demokratik güçlerin de Filistin ile dayanışma eylemlerine öncelik vermesi lazım. Bu konuda eylem birlikleri ve cepheler kurulmalıyız.

Filistin Direnişinin büyük başarı kazandığı, direnişin ulusal bir direniş olduğu, FHKC da-

hil tüm direniş gruplarının direnişe koordineli şekilde katıldığı konuları ısrarla anlatılmalı ve bu konulardaki yaygın kafa karışıklığının giderilmesi için çalışılmalı.

Bu aralar hâliyle Gazze gündemde ama direnişin ulusal boyutunu göstermek açısından ve bölgede yaşanan insanlık dramını daha iyi kavramak açısından Batı Şeria'ya da bakmak gerekiyor. Batı Şeria'da Avrupa Birliğine açıklama yaptıracak kadar büyük bir zulüm yaşanıyor. Sivil Filistinliler, onların ellerindeki evleri, toprakları almak için silahla saldıran yerleşimciler tarafından saldırıya uğruyor. Kendini korumak için harekete geçen Filistinliler ise karşılarında İsrail Ordusunu buluyor. Ordunun saldırıları sonucu her gün Batı Şeria'da da Filistinliler ölüyor.

İsrail öfkeyle hareket ediyor, Gazze'yi yerle bir ediyor ama zalimin öfkesi siyasi bir kazanım getirmez. İsrail ile Amerika ara buluculuğunda imzalanan Camp David Anlaşmasının ardından başlayan dönemde Filistin hep kaybettiler. Müzakerelerde hiçbir şey elde edemedi. İsrail adım adım verdiği şekli tavizleri geri aldı ve Filistin işgalini, yeni yerleşim bölgeleri kurarak genişletmeye devam etti. Barış görüşmeleri iflas ettikten sonra Filistin meselesi hep geri plandıydı. İsrail ile bölge ülkeleri arasında başlayan Abraham/İbrahim anlaşmaları ile Filistin yok olma sürecine girmişti. Filistin direnişi kendisini yok etmek isteyen bu projeyi çökertti. Süreci tersine çevirdi ve ABD emperyalizminin temel stratejilerini değiştirmek zorunda bıraktı. Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve Türkiye'nin İsrail ile anlaşmasını, Mısır'ın daha yakın ilişki kurmasını önledi, bu ülke halklarının desteğini sağladı.

Netanyahu BM'de, hiç Filistin'in olmadığı bir İsrail haritası göstermiş ve tepkiyle karşılanmıştı. İşte bu projeyi bozdu Filistin Direnişi. Bunu yapanlar kim olursa olsun sonuç Filistin ve dünya halklarının yararınadır.

AMERİKA BÜTÇE TASARISI

Amerikan egemenlerinin iki farklı emperyalist strateji arasındaki bölünmesi sürüyor, hatta derinleşiyor. Biden, Ukrayna ve İsrail'e yardım tasarısı hazırlamıştı. Biden bu tasarımı Cumhuriyetçilere de kabul ettirmek adına, onların ağzına bir parmak bal çalar gibi Meksika sınırının göçmenlere karşı güçlendirilmesi için de para ayırmıştı. Cumhuriyetçiler "Meksika sınırındaki duvarı ve engelleri güçlendirmek daha fazla para ayırmak lazım" dediler ve tasarımı reddettiler. Cumhuriyetçilerin talepleri doğrultusunda para ayırdığı için de Demokrat Partiden bazı isimler tasarıya toptan karşı çıktılar. Sonuç olarak Biden'in Ukrayna ve İsrail için hazırladığı bütçe tasarısı Senatoda kabul edilmedi. Senatoda az bir farkla da olsa demokratlar öndeler ama buna rağmen reddedildi. Biden Senato kararını aşmak üzere kendi yetkisine dayanarak ve bambaşka koşullar için hazırlanmış olduğu hâlde, olağanüstü durum kuralına dayanarak İsrail'e hemen yardım gönderdi. Yani yetkisini aştı. Bir yandan da Biden, etkisi olsun diye Zelenski'yi Amerika'ya çağırırdı. Ama onu çağırması da sorun oldu. Cumhuriyetçiler de "Zelenski oradan gelip bize emir mi verecek" diye tepki gösterdiler.

AFRİKA DİRENİYOR

Ordunun ve halkın dayanışmasıyla Fransız emperyalizmine karşı direnişe geçen Afrika ülkelerinden Mali ve Burkina Faso Fransızca'yı resmî dil olmaktan çıkardılar. Ama Fransızca çalışma dili olarak kullanılmaya devam edecek.

Direniş hattının diğer ülkesi Nijer ise Afrika Birliği ve aracılık yapan devletlerin, eski devlet başkanının serbest bırakılması taleplerini reddetti. Askerî yönetimin görev süresini üç yıldan daha kısa bir süreye düşüreceklerini açıkladılar.

VENEZÜELLA -GUYANA

Venezüella ve Guyana arasında sınır anlaşmazlığı konusu olan Essequibo bölgesi konusunda Latin Amerika ülkeleri arabulucuk önerdiler. İki devlet de Brezilya devlet başkanı Lula'nın arabulucu olmasını kabul etti. 14 Aralıkta Maduro ile Guyana Devlet Başkanı İrfan Ali, Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva'nın da katılımıyla görüştüler. Maduro "Bu sorunu çözmek istiyoruz" dedi.

İki başkan Maduro ve Ali, Karayiplerdeki ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de ilk görüşmeyi yaptılar. Konuyu diplomatik yollarla çözmek, şiddete başvurmamak, çözüm için bir komisyon kurmak konusunda anlaştılar. Fakat Venezüella sorunun çözümü için Venezüella Cenevre hukukunu, Guyana ise Uluslararası Adalet Divanı hukukunu esas alıyorlar. Taraflar ikinci görüşmeyi Brezilya'da yapacaklarını da duyurdular.

MISIR

Mısır'da 10-11-12 Aralık tarihleri boyunca cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Şu anki cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi adaydı. Sonuçların 18 Aralıkta *Resmî Gazete* yayınlanması bekleniyor. İki turlu yapılan seçimleri ikinci tura kalmadan Sisi'nin kazanması büyük ihtimal.

PUTİN'DEN ARAP ÜLKELERİNE ZİYARET

Putin geçen hafta aynı günde hem BAE'yi, hem de Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Çalışma ziyaretine giden Putin'e dört Rus savaş uçağı da eşlik etti. BAE ve rotadaki her ülke hava sahasını Rusya savaş uçaklarına açmış oldu. İki ülkede de çok görkemli karşılama törenleri yapıldı. Görüşmeler çok başarılı geçti. Batı basınında Putin sandığımız kadar yalnızlaşmamış şeklinde açıklamalar çıktı.

Putin bu arada ayrıca Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Rusya bu görüşmeyle ilgili ortalama bir açıklama yaptı. "Biz 7 Ekimdeki Hamas saldırısını da kınadık. Ama bu sonrasındaki İsrail'in cinayetlerini ve katliamlarını destekleyeceğimiz anlamına gelmez" dediler. İsrail basınına göre Netanyahu "Sizi kınıyorum, İran'la çok dost oldunuz, İran bizim düşmanımız. Sizi yine kınıyorum, Hamas ile de görüşüyorsunuz ve antisemitik bir tavra kayıyorsunuz" demiş.

FİLİSTİN DİRENİŞİ AB'DE ÇATLAK AÇTI

AB'de Filistin meselesi bir çatlağa dönüştü. Şu anki dönem başkanı İspanya, Ocak ayından sonraki dönem başkanı Belçika, İrlanda ve Malta, AB Konseyi'ne Filistin konusunda ortak mektup yazarak "Katliamı durdurmak için net bir karar almalıyız" dedi. Malta geleneksel olarak Kuzey Afrika ile Avrupa ülkeleri arasındaki geçiş ülkesi. Kültürel olarak Arap ülkelerine de yakın. Kaddafi döneminde Libya ile arası en iyi olan ülkelerden biriydi. Buna karşılık İtalya, Almanya ve Fransa da Hamas'a ve destekçilerine özel bir yaptırım rejimi uygulanması için AB Konseyi Dış ilişkiler ve Güvenlik Sorumlusu Borrell'e mektup yazdılar. Avrupa kendi içinde bölünmüş durumda.

PAKİSTAN'DA SALDIRI

Pakistan'da Hayber Pahtunhva Eyaletinin Dera İsmail Han Bölgesinde, Pakistan Talibanı diye bilinen Pakistan Cihat Hareketi (Tahrik-i Cihat Pakistan) bir kışlaya saldırdı. 23 asker öldü ve çok sayıda da yaralı var. Emperyalistlerin bölgede kaos yaratma stratejisini takip ettiğini söyleyebiliriz.

ARJANTİN

Faşist lider Javier Milei Arjantin'de törenle başa geçti. 27 Bakanlık sayısını 9'a indirdi. Örneğin Eğitim, Sosyal Güvenlik, Kadın ve Çalışma Bakanlıklarını kapattı. Bunlara gerek yok demiş. Sermayenin önündeki engelleri tamamen kaldırmayı düşünen Milei, halkın şaşkınlığının geçmesinin ardından yine halkın duvarına çarpacaktır.